



# Reisverslag Relax- en Verwenweek Barendonk 17 t/m 24 januari 2025





## Dag 1 – Vrijdag 17 januari

De vakantie is begonnen. Renske was om half 12 in Drachten om vanaf Carré mee te rijden met het busje met Jan naar Arnhem. Daar waren Linda en Babs en Engeliën. Na een kopje koffie en uiteraard alle bagage in het busje gingen we verder met z'n vijven naar Beers. Toen wij daar om half vier aankwamen werden wij verwelkomd met koffie en heerlijk Brabantse koek. Jean was toen al aanwezig en Henny kwam ook vrij snel. We aten vandaag heerlijke soep en stokbroodjes. Corinne was als laatste ook gearriveerd. Na het eten hebben we met de hele groep een voorstelrondje gedaan en er is alvast gezellig gekleurd en gepuzzeld. Uiteindelijk was het voor iedereen tijd om naar bed te gaan.





## Dag 2 – Zaterdag 18 januari

Hoewel we allemaal zouden uitslapen – het was tenslotte een relax-vakantie - was eigenlijk toch wel iedereen vroeg wakker. We hebben gezellig ontbeten met z'n allen. Daarna gingen Babs en Jan met Renske en Jean met het busje winkelen. Nu wisten we tenminste wat iedereen wilde eten. Ondertussen ging Engeliën Linda, Henny en Corinne verwennen met een lekker voetbadje en een voetmassage. Toen lekker koffiedrinken en wilde ook Renske nog een voetenbadje. Jean wilde liever kijken.

Daarna hebben we nog weer heerlijk geluncht met soep en stokbrood.

's Middags had iedereen toch wel zin om het eerste geld uit te geven en zijn wij naar de kringloopwinkel in Uden geweest. Daar zijn vele cd's en knuffels gekocht. Eenmaal weer thuis nog weer koffie en voor sommigen een spelletje Mens-erger-je-niet, Vier-op-een-rij en dubbelpatience. Vooral Renske kon er niet genoeg van krijgen. Ondertussen werd er ook volop aan een mooie legpuzzel gewerkt. Henny begon maar er waren meer helpers. Na nog een drankje was ook deze dag weer voorbij.









### Dag 3 – Zondag 19 januari.

Vandaag stond de hele dag toch wel in het teken van de maskertjes, nagels lakken en haren vlechten. Iedereen vond het dan ook leuk om daaraan mee te doen. Ook hebben sommigen zeepje gemaakt en koekjes gebakken. We lunchten met tosties in ons huis en 's avonds gingen wij in Pannekoekrestaurant de Herberghe heerlijke pannenkoeken en een heerlijk ijsje in een mooie beker eten. Dat was meteen een extra herinnering









## Dag 4 – Maandag 20 januari.

Vanmorgen zijn wij naar een chocolade-workshop geweest. Iedereen mocht een chocoladehart maken en versieren. Uiteraard kreeg iedereen zijn “hart” mee naar huis. Iedereen vond het prachtig. Uiteraard mochten we ook alles proeven en kregen we nog koffie of thee. Na de workshop gingen we nog een paar boodschappen doen en toen terug naar ons huis om daar soep en brood met knakworst te eten. ’s Middags werd er volop creatief met doosje gewerkt ook al in de vorm van een hart. Ook nog een wandelingetje naar de boerderij om bij de koeien te kijken. ’s Avonds aten wij nog heerlijke macaronie of nasi en daarna nog puzzelen en een spelletje.









## Dag 5 – Dinsdag 21 januari.

Vandaag wilden wij nogmaals gaan winkelen nu in Cuijk. Maar eerst hadden wij een warme lunch in de Lunchroom De Looierij. Uiteraard moesten wij naar de Hema, naar Action en het Kruidvat. Daarna gingen wij nog een drankje drinken, Velen namen warme chocolademelk met slagroom. Weer terug in ons huis hebben wij erwtensoep en tosti's gegeten. In de avond werd ons huis een bioscoop en kon iedereen, die dat wilde naar Pietje Bell kijken.











### *Dag 7 – Donderdag 23 januari*

Vanmorgen werd er voor de laatste keer gepuzzeld en de nagels werden ook weer opnieuw gelakt. Nu kan iedereen thuis zien, wat wij allemaal gedaan hebben. Ook zijn alvast de tassen en koffers een beetje ingepakt. Deze middag gingen we met ons busje naar het Kijk- en Luistermuseum in Bennekom. Hier genoten wij van oude speelapparaten, die ook allemaal gedemonstreerd werden. Ook konden we een diploma krijgen als wij mooi op een draaiorgel konden spelen.

Ouderwetse kleding werd gedemonstreerd en we

konden zelfs plaatsnemen in de oude schoolbankjes.

Terug naar huis gingen wij eerst nog lekker uit eten in Mill. In ons huis kregen wij allemaal nog een herinnering aan de vakantie en dronken wij nog wat. Zo zat ook deze laatste avond er weer op.



















## Dag 8 – Vrijdag 24 januari

Het is alweer de laatste dag. De laatste spulletjes in de tas. De laatste afwas werd gedaan en met het laatste kopje koffie nog even wachten. Daarna begon het afscheid nemen. Henny, Corinne en Jean werden al vanaf de Barendonk opgehaald. Linda en Renske gingen nog met het busje mee naar het kantoor van Tendens. Daar werd Linda opgehaald en Renske reed nog mee tot Drachten, waar ook zij opgehaald werd.

We hebben allemaal genoten, maar uiteindelijk is het ook weer goed naar huis te gaan. Jullie allemaal bedankt. Het was super.

De begeleiding, Engeliën, Babs en Jan







Dit was ons groepje van de vakantiegangers:



*Corinne*



*Henny*



*Linda*



*Renske*



*Jean*

*Begeleiding:*



*Babs*



*Engeliën*



*Jan*